

I

Als menschen, zwoegend op onvruchtbaar land  
te wekken leven, waar geen leven is,  
uit stuggen grond te trekken 't brood met handen  
krom van vermoeienis —

— maar moed'loos eind'lijk geven zij het op  
en zwijgend gaan zij al  
— een stille stoet naar 't vreemde land  
dat brood hun geven zal.

Zoo trachtte ik liefde te verwekken,  
waar nimmer liefde leven kon —  
— en zwijgend ging ik eind'lijk henen  
te zoeken 't land van eeuw'ge zon.

II

Zooals zij langs de straten gaan  
door duisteren regennacht  
naar 't groote schip, dat zwijgend ligt,  
zijn somberen lading wacht —

— en donker-dreigend heft zijn romp zich hoog —  
een roerloos noodlot, dat daar ligt  
zoo zwaar en zwart, — zij bukken 't bleeke hoofd  
en gaan als onder Gods — gericht.

Zoo donker-dreigend lag mijn leven daar,  
een nacht, wanhopig zwart —  
ik ging gebukt, diep onder eeuw'gen druk  
van eindelooze smart.

III

Zooals zij komen in een land van zon,  
waar jubelt zomerpracht —  
— zooals zij heffen 't hoofd, en strekken zich  
in nieuwen levenskracht —

— en onder hunne handen barst de aard  
haar zwaren rijkdom uit,  
— zij zien de velden golven goud, zee van  
geluk die hen omsluit.

Zoo vond ik eind'lijk 't wond're land —  
— jouw zuivere liefde-rein —  
een zomerweelde, eind'loos wijd  
van eeuw'gen zonnenschijn.