

## NOCTURNE I

Nu is het stil, nu keren mijn gedachten  
Weer in tot mij. Die gingen zo vol moed!  
En nu ik zie, dat zij niets medebrachten,  
Buig ik het hoofd en vind hun thuiskomst goed.

Ze keren zwak en oud en manegloed  
Koortst in hun ogen, die mij tegenlachten  
Vol zonnelicht, toen zij in brede stoet  
De wereld stormden met ontstuimig jonge krachten.

Ze keren langzaam, moe van 't stâge klimmen  
En willen langzaam, stil hun graf in gaan.  
Een dageraad van vuur breekt uit de kimmen,  
Ik zie in 't oosten vlammeburchten staan.  
En met een doodsgroet aan mijn oude zorgen  
Schep ik gedachten voor een nieuwe morgen.